

GENÇ KALEMLER



Genç Kalemler / Aralık 2014 Altınordu Atatürk Anadolu Lisesi Okul Gazetesi Yıl: 11 Sayı: 3



Haberini Sayfa 2'de

YENİ BAŞKAN, YENİ ORDU

Altınordu Atatürk Anadolu Lisesi Basın Yayın ve Fotoğrafçılık Kulübü Öğretmen ve öğrencileri okul müdürümüz Bilal ŞAHİN ile birlikte Altınordu Belediye Başkanı sayın Engin TEKİNTAŞ'ı ziyaret ettiler.



BİR YAZAR BİR ÇOK HİKAYE

Altınordu Kaymakamı Sayın Şenol ESMER okulumuzun düzenlemiş olduğu BİR YAZAR BİR ÇOK HİKAYE programına katılarak öğrencilerle söyleşide bulundular.

Devamını Sayfa 8'de



DURMAK YOK, İNŞAATA DEVAM!

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Nevzat TÜRKKAN, her gün yeni bir inşaatı başlatarak Ordu Milli Eğitim Tarihi'ne geçti. Sayın TÜRKKAN, en son Altınordu Atatürk Anadolu Lisesinde YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) aracılığı ile mantolama çalışmalarını başlattı. Sayın TÜRKKAN, Atatürk Anadolu Lisesine yaptığı ziyaretle çalışmalarını yerinde inceledi. Mantolama çalışmalarının dışında okulun nöbetçi kulübesinin yenilenmesi, bah-

çe duvarlarının demir parmaklıklarla kapatılmasına da öncülük etti. Sayın Milli Eğitim Müdürü, Atatürk Lisesinde yaptığı açıklamada Atatürk Anadolu Lisesinin çok kısa süre içerisinde kapalı spor salonuna da kavuşacağını söyledi.

Okulumuz adına Sayın Nevzat TÜRKKAN'a başta Ordu iline, ardından okulumuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.



Bilal Şahin / Okul Müdürü

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

Kısa bir süre önce katıldığım bu eğitim yuvasında geleceğe umut ve güvenle bakan siz gençleri görmekten son derece mutlu oldum.

İnsanlar hayalleriyle yaşar. Mesleğe başladığımdan bu güne kadar milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, bireysel yararları ön planda tutmadan, çevre ve toplumumuzun refahını ön plana çıkaracak gençler yetiştirmek için çaba harcadım. Yöneticilik anlamında anasınıfından liseye kadar çalıştım. Bulduğum her ortamda kendimi mutlu hissettim. Gönül rahatlığıyla çalıştığım okullardan ayrıldım.

Ayrılırken isteğim: Kendimi mutlu hissedebileceğim, akademik başarı isteyen, bu işe gönül verebilecek bir okuldu. Atatürk Anadolu Lisesine atanıp değerli öğret-

BAŞARMAK İÇİN BURADAYIM

menlerimizi ve sevgili öğrencilerimizi kısa sürede de olsa gözlemlediğimde, hedeflerime ulaşabileceğim bir okul olduğunu gördüm. Yıllarımı verdiğim bu alanda, en iyi verimli çalışma temposuyla yakalayarak, "Anadolu" statülü okullar içerisinde ilimizin eğitim güneşi olacağımızı fikrindeyim.

Eğitim, geciktirilmeden verilmesi gereken ve yararları uzun dönemde görülebilen bir hizmettir.

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, "Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir" (Ruffini)

Değerli arkadaşlarım, sizlerle geçirdiğim şu kısa süre içerisinde gözlemlediğim kadarıyla, söylenen sözün Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri için çok uygun düştüğünü gördüm.

Öğretmenlik sadece bir meslek değildir; bir misyondur. Bu misyonun bilgiyi üretmek ve bilgiyi aktarmak üzere iki yönü vardır. Bilgiyi aktarmak, toplumun sahip olduğu bilim ve kültür hafızasının en geçerli yoludur; ama bilgi, üretme fonksiyonuyla desteklenmediği sürece, gelişmeyi sağlamaya yeterli olamaz.

Bu açıdan bakıldığında öğretmenlik, dört duvar arasında, önceden söylenmiş ve yazılmışların sistemli ezberini yönetme uğraşının çok ötesinde, bir insan ve hayatı tazeleme gayretidir. Başarılı öğretmen, öğrencilerine geçmiş öğrendiklerinden bir fazlasını verebilen öğretmendir.

Toplumları kalkanıran da işte böyle öğretmenlerin varlığıdır. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki: Bilgiler, çocuklarımızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa ancak o zaman önem taşır.

Sevgili Öğrenciler,

"Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir." (Francis BACON).

Bulduğunuz dönemler hayat merdivenlerinin basamaklarından yalnızca birisidir. Sizler bu ülkenin 50-60 yıllık geleceğine yön vereceksiniz. Bunun bilincinde, milli ve manevi değerlerinize sahip çıkarak, ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutacak şekilde karakterinizi oturtunuz.

Gençler mutlaka ideal sahibi olunuz, ayrıntılarla uğraşmayın, kendinizi büyük hedeflere kilitleyiniz. Başarmak için moral çok önemlidir. Siz bu işe başladınız, başladığınız işi bitiriniz.

Bu vesileyle okul gazetesi çalışmasının sürekli olmasını temenni eder, emeği geçen öğretmen arkadaşlarımı ve öğrencilerimi yürekten kutlarım.



Öğrenci: Sayın başkanım, öncelikle Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve personeli adına okulumuza yaptığınız katkılardan dolayı, sizin şahsınızda Altınordu Belediyesine teşekkür ederiz.

ENGİN TEKİNTAŞ: Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz.

Öğrenci: Sayın Başkanım, Ordu'da yönetim olarak 7 aylık bir süreci tamamladınız. Bu süreci seçim kampanyası döneminde açıklamış olduğunuz projeler özelinde değerlendirir misiniz?

ENGİN TEKİNTAŞ : Evet, öncelikle çok teşekkür ediyoruz ve biz biliyorsunuz seçim öncesinde, kampanya süreci 5 aylık süre içerisinde, özellikle son üç ayda, mümkün olduğunca ne yapacağımızı, neler yapmamız gerektiğini ifade ettik. Tabii şimdi bu şu anlama geliyor: Yani eskiden ne vardı, şimdi ne oldu mantığıyla değil; şehrimizin gerçekten geleceğe yönelik bir vizyonu olması lazım. Biz Büyükşehir olduktan sonra çok daha kolektif çalışabilecek bir yapıya ihtiyacımız vardı. Önce Büyükşehir kuruldu, Altınordu Belediyesi kuruldu ve Ordu Belediyesi fiilen ortadan kaldırılmış oldu, Ordu Belediyesi olarak. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Su Kanalizasyon İdaresi ve Altınordu İlçe Belediyesi olarak birimler şekillenmiş oldu. Ordu Su Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir'e bağlı bir birim. Dolayısıyla iki tane temel sorumlu birim var. Bundan sonra hedef olarak seçtiğimiz en önemli husus "Temizlik işleriydi". Temizlik ile ilgili konuda millete verdiğimiz sözün yerine getiriyoruz. A'dan Z'ye şehirde kuralızsız bir şey bırakmamaya gayret ediyoruz. Tabii burada yurt dışı gezilerimiz var, onları yaptıktan sonra keşfettiğimiz bir noktayı burada paylaşmak isterim: Gün, aylık çöp ve teslim alma saatleri olarak yeni bir düzenlemeyi yapmaya devam ediyoruz. Bunu yurtdışındaki uygulamalarda gördük daha başarılı bir sonuca nasıl gideriz, hesaplamasını yapıyoruz.

Şimdi zorunlu hale getireceğimiz uygulamalar var. Bunlarla ilgili siteler öncelikli olmak kaydıyla daha sonra özellikle de işyerleri ile ilgili temel bir prensip belirledik. Bunlara uymak zorundalar, uymazlarsa yapacağımız iki şey var: Birincisi ikaz, izah ve zaman, bunda da yeterli değilse cezalarla devam edeceğiz. İkincisi şehirde gördüğümüz imar düzeninde aksaklıklar vardı. Bunları şimdi tek tek tespit ediyoruz. İmarı belli bir düzene sokmaya çalışıyoruz. Yeni imar bölgelerinde kesinlikle müsaade etmediğim birçok husus var: otopark, yeşil alan, geniş yollar, ana caddeler ve bilhassa da yeşillendirilmiş alanlar, bunlardan kesinlikle taviz vermeyeceğimizi söylemek isterim. Ama burada şu var milleti mağdur etmeden, milletin de uyabileceği kurallar oluşturarak ve yaptığı yatırımların sonucunu hızlı bir şekilde alabileceği çalışmalar ortaya koymak istiyoruz. Bunda çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncüsü bizim için daha önemli gördüğümüz temel esaslardan bir tanesi de otopark ve şehir düzeni ve özellikle kapalı caddeler... Aynı zamanda eski kültürü ortaya çıkarabilecek projelerde çalışabiliyoruz. Tahıl Pazarı onlardan bir tanesi. Çocukluğumuzda, büyüklerimizin buluşma noktası olarak ifade ettikleri bu mekanı, eski tarihi dokusuna nasıl kavuştururuz onunla ilgili çalışıyoruz. Tabii engellilerle ilgili sözümüz var, onlarla ilgili çalışmalarımıza da projelerimizle devam ediyoruz. Makine ekipmanlarımızı yeniden alıyoruz. Greyderden, silindire küçük iş makinelerine, kamyonlara, hizmet araçlarına kadar sıfırdan almaya devam ediyoruz. Daha önemli gördüğümüz husus var : O da söz verdiğimiz projeler. Bunların içerisinde, inşallah 2015 yılında ihalesi yapıлып, Devlet Su İşlerinin ve Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'ndan da sözünü aldığımız: Şehrin iki yakasını, trafiğe takılmadan, yayalara, engellilere, bisikletlilere ve özellikle de dezavantajlı dediğimiz grupların da kullanabileceği hale getirilecek olan Civil Köprüsü Projesi'ni 2015'te başlamış ve bitirmiş olacağız.

Tabii, şu anda biz dış mahalleler diye ifade ettiğimiz, bu arada seçim öncesi 22 mahalleydik, şimdi 92 mahalleye çıktık, bunu da burada söyleyeyim. Köylerimiz ve Saraycık beldemiz mahallelere dönüştü. 92 mahallemizin tamamında inşallah 71 kilometre yol ihalesi yapıp, yol standartlarını değiştireceğiz ve bir masrafı bir defa yaparak aynı yere 10 yıl, 15-20 yıl uğranmamasını istiyoruz. Bu kaynakların heba olmasını engellemek bizim görevimiz.

Yerel yönetici olmak ayrı bir sorumluluk daha getiriyor: Az parayla çok iş, az elemanla çok iş! Yani, ekonomik şartlarda ama daha fazla üretimin yapıldığı ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. 2015'te şehir merkezinde, altyapı koordinasyon merkezi vasıtası ile onay aldığımız her caddeyi asfalt planlanmasına alıyoruz. Yaklaşık 35 ile 40 kilometre 2015'te, 2016 ve 2017'de de aynı şekilde olmak üzere 120 kilometre asfalt yolu şehir merkezinde militemizin hizmetine sokmuş olacağız. Kaldırımları ile alt düzeni ile elektrik hatları yer altında olacak, doğal gaz geçmiş olacak. Su Kanalizasyon İdaresinin içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili alt yapısı tamamen yeniden belirlenmiş olacak, yağmur suyu kanallarını biz yapacağız ve şehirde herhangi bir yağmurda endişe yaşanmaksızın mevcut yüzey suyunu tahliye etmiş olacağız. Bunun çalışmasını yapıyor, hazırlıklarını sürdürüyoruz. Kaldırım demişken standart kaldırım düzeneği ve özellikle engellilerin çok rahat kullanabileceği, bisikletin yaygınlaştırılmış araç haline getirileceği bir çalışma yapıyoruz. Bu süreç doğru işletildiği sürece ilimiz ve ilçemiz önümüzdeki 5 yılın sonunda dün ve bugün dediğimiz değişikliği yaşayacak.

Okullarla entegreyiz. Özellikle okul sahalarında gerek anaokullarının gerekse ilkokul birlerin tamamıyla iç içe yaşayacağımız çalışmalarımız var. Bunun içinde en önemli işimiz, "okul sineması" dediğimiz bir sinema planlaması yapıyoruz. Tek hedefimiz, şu kamu spotlarıyla ve belediyenin hazırlamış olduğu spotlarla öğrencilerimizin temizliği, kaldırım düzenini, insana saygıyı ve özellikle de imar düzenine saygıyı, kurallı yaşamayı küçük yaşlardan başlayarak, bilgi olarak aktarıp onları yetiştirebileceğimiz bir süreci hazırlıyoruz. Bu süreçte inşallah bir otobüs planımız var. Otobüsümüz her sınıfı alacak, belirlenmiş



günde ve saatte orada milli eğitimin belirlemiş olduğu ve onay verdiği filmlerle ama aralarında, başta ve sonra bizim kamu spotlarımız olacak ve bu eğitim sürecini kesintisiz sürdüreceğiz. Hedefimiz, veliler ile öğrencileri yeni bir düzene hazırlamaya başlıyoruz.

Söz verdiğimiz Fuar ve Kongre Projemiz var. Bunun yanında söz verdiğimiz Civil Projemiz var. Hepsisiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

2015'den başlayan beş yıllık bir stratejik plan yaptık. Bu plan meclisimiz tarafından onaylandı. Şimdi aynı stratejik plan doğrultusunda, "alt plan" dediğimiz "performans planı" yapıyoruz. Yıllık olarak da bu planlarda ne yapacağız, planları nasıl denetleyeceğiz ve yaptığımız işlerin yıl sonu sorumluluğunu nasıl üstleneceğiz ve hesabını nasıl vereceğiz diye bir "ikinci planımız" var. Planlarımız, Meclis'ten geçecek inşallah. Bütçe planlamasını yaptık. 2015 yılı bütçemiz 83 milyon olarak planlandı. Gelir ve gider dengesini kurmaya çalışıyoruz ve tabii Türkiye'de maalesef "bütçe açığı" diye ve "bütçe yetersizliği" diye bir ifade her zaman vardır; bu ifadeyi aşabilmek için Sayın Başbakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, ilimiz ve ülkemizle ilgili bir çalışma yapıyorlar. İller Bankası payı dediğimiz, bizim bir payımız vardır ve bu pay Maliye Bakanlığından gönderilir. Payın artırılabilmesi ve şehirlere daha fazla hizmet gelmesi için bunu yapıyoruz. Yılbaşı itibarıyla tüm dış mahallelerimizden katı atık toplamaya başlayacağız. Çevre kirlenmesini önleyeceğiz.

Öğrenci: Sayın Başkanım yoğun bir tempo içinde çalıştığınızı biliyoruz. Bu yoğunluk içerisinde kendinize zaman ayarabiliyor musunuz?

Engin T.: Benden daha fazla ailemin şikayetçi olduğu konu budur. Sadece örnek olsun diye söylüyorum: Büyük kızım üniversitede öğretim üyesi, 28 yaşında. Ben siyasete başladığım zaman 3 yaşındaydı. Yani ona çok fazla ilgi ve zaman ayıramadan onların yetiştiğini ifade edersek doğru olur. İki numara numara kızım, 24 yaşında. O ta-



mamen bu sistemin içerisinde büyüdü ve ona tam anlamıyla zaman ayıramadım; oğlum ise 20 yaşında, hukuk birinci sınıfta okuyor. Ne yazık ki o da aynı şekilde ama şu var: Sağ olsun eşim onlara zamanını daha fazla ayırmaya çalıştı. Ben bir taraftan ticaret, bir taraftan siyasetle yoluma devam ettim. Her zaman ailenin bir şikayeti vardır, zaman ayıramadığımız için. Ama öncelikle millet, sonra aile, ardından devlet ve kendimiz şeklindedir sıralamamız. Siyaset yapıyorum ve bu 25 yılın içerisinde zaman zaman şikayet etse de ailem, yapacak bir şey yok, siyaset devam ediyor.

Öğrenci: Sayın Başkanım Ordu'da ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında geri dönüşüm ile ilgili çeşitli projeler yapılmakta. Siz belediye olarak bu projelere ne gibi destekler veriyorsunuz? Özellikle atık yağların dönüşümleri konusunda okullara atık yağ toplama kutuları vermeyi planlıyor musunuz?

Engin T.: Aslında atık yağ toplumun en derin dertlerinden bir tanesi. Atık pil ve atık yağ çok önemlidir. Her ikisinin damlası bile çevre kirliliğinde çok önemli unsurlardan. Hayat devam ediyor, bunlara ihtiyacınız var; ama diğer taraftan bunların bertaraf edilmesi için çalışmalar yapmak lazım. Atık yağ ile ilgili Çevre Bakanlığı tarafından yasal çerçevede bir çalışma yapıyoruz. Firmalarla anlaşılıyor. Bu hususta referanslı olan firmalarla anlaşılıp onlara adresleri tespit ettiriyoruz ve bu adreslere dönüşümle ilgili muhafazalı kaplar koyduruyoruz. Muhafazalı kap, çünkü kimsenin atıklara dokunmaması gerekiyor. Biz ayrıca geri dönüşüm ile ilgili ifade ettiğimiz bir firma ile anlaştık o firma da bu çalışmayı yapıyor. Yaygınlaştırıyoruz. Bugün Fidangör Caddesi'nde montajı başlayan, küçük çöplerin atıldığı, kromdan çok özel imal ettirdiğimiz çöp kutuları koyuyoruz. Bundan sonra okullarda seminerlere başlayacağız. Bilgilendirmeyi arttıracacağız. O okular da tüm öğrencilere bu süreci anlatabileceğimiz slaytlar hazırlıyoruz ve okul okul bunu yapacağız.

Öğrenci: Sayın Başkanım bu açıklamalarınız için size çok teşekkür ederiz. Son olarak sizin öğrencilere ve Ordu halkına vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır?

Engin T.: Siz kıymetli öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Sınıf başkanları, okul başkanları ile bir demokratik toplum oluşuyor okullarda. Bunun verimli olduğunu, daha sosyal bir yapıya ulaşmış öğrenci yetiştiğini düşünüyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bir diğer tarafı bir teşekkürüm daha: Bizden aldıkları bilgileri ailelerine direk ulaştıran öğrencilere. Köprü öğrenciler. Dolayısıyla bizim öğrencilerle aramızdaki bu bağın kuvvetlenerek devam etmesi gerekiyor. Bir diğer teşekkür de idareci arkadaşlarımıza. Geçmiş yıllara oranla onlarla çok daha fazla diyalog kurulmaya başlandığını düşünüyoruz. Özellikle yerel yöneticilerle...Bu bizi son derece memnun ediyor. Biz bir yandan neler yapmalıyız konuşuyoruz, bir yandan alt yapıya nasıl katkı sağlamalıyız konuşuyoruz, bir diğer taraftan da hem sosyal sorumluluk ve vatandaşlık gereği hangi bilgileri doğru ellerle doğru yerlere ifade edebiliriz onu konuşuyoruz. Bundan dolayı inşallah öğrencilerimizin vatandaşlık bilinci geliştirilmesi konusunda kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer taraftan da bizleri tercih eden milletimize teşekkür ederim.

Güzel İnsan "Ferda ESER"e



Ferda ESER
Müdür Yardımcısı

Osman YILMAZ
Müdür Baş Yardımcısı

Gymiş üzerine jilet gibi takımı,
Valla dedim tam "Karadayı"!
Nerden bulursun bu tatlılığı bu karizmayı,
Söylesene güzel insan?

Ders çalışın, çok çalışın derdin daima...
Makinelik tüfek gibi örnek verirdin ardına...
Sen konuşurken kurşun atsak yetişir miydi sana,
Söylesene güzel insan?

Kimseye olmaz yanlış bir hareketin.
Tartışılmaz ağızları açık bırakan nezaketin.
Bilmem ki bal küpüne mi düştü dilin,
Söylesene güzel insan?

Kısa zamanda tüm okul seni sever oldu.
Adını da "Ferda Tatlısko" koydu.
Bunu başaran güzel kalbin mi oldu,
Söylesene güzel insan?

"Ne olursan ol, yine gel." dersin Mevlana misali.
İçindeki insan sevgisiyle aratmazsın Yunus Emre'yi.
Dünyayı gezip dursam bilmem bulur muyum bir eşini,
Söylesene güzel insan?

Murat Hoca'dan kaçıp giderdik yanına,
Öğrencisi, öğretmeni hepimiz hayrandık sana.
Sen gidince bilmem halimiz nice ola,
Söylesene güzel insan?

Biliriz iyi insanlar olup iyi yerlere gelmemizi istersin.
"Kurun hayatınızı, özgürce uçun." dersin.
Sen gidince bu serçeler uçmayı nerden öğrensin,
Söylesene güzel insan?

Anne, baba, arkadaş, öğretmen... ne ararsan sende.
Fakat ne olursa iyilere olur genelde!
Hevesini alamadın değil mi bu sefer de,
Söylesene güzel insan?

Korumazsak senin gibi insanları,
Kim değiştirecek bu devranı?
Paranın olduğu yerde iyilik açar mı kapıları,
Söylesene güzel insan?

Gittiğin her yere götüreceksin aydınlık.
Yeni serçelerin olacak, ondan içimde var bir kırıklık...
Senin gittiğin yere gelir mi hiç karanlık,
Söylesene güzel insan?

Herkese açacaksın kanat, kol...
Mutlaka göstereceksin bir yol...
Hepimiz seni çok seviyoruz bundan emin ol!
Yolun açık olsun GÜZEL İNSAN!

Demet TOKSOY
12/F SINIFI

VEDA

"Merhaba" "Hoş geldin." diyebilmek kadar önemlidir. Bir dosta sarılıp "Güle güle! Yolun açık olsun!" diyebilmek... Sarıldığında susurup kalbinin atışlarını, dostunu kollarının arasında sıkı sıkı sarılıp "Seni unutmuyacağım, hatta şimdiden özledim." diyebilmektir. İşte bu kadar önemlidir vedalar. Bedenler ayrılrsa da uzun süre birbiriyle yaşamaya devam eder, bedenlerin geride bırakıp gittiği yaşanmışlıklar...

Altınordu Atatürk Anadolu Lisesi, yeni bir döneme başlarken maalesef birçok dostunu nemli gözler ve suskun kalplerle uğurlamak zorunda kaldı. Dost dediklerimiz güz göçerleri gibi bir bir terk edip gitmek zorunda kaldılar, dostluklarımızı ekip biçtiğimiz okulumuzdan. Her biri suskundu giderken. Vedanın hüznü izin vermiyordu birkaç kelimelik cümlelerin ötesine. Okulumuzdan ilk önce Değerli Müdürümüz Yüksel ACAR'ı uğurladık. Okul Müdürümüz Yüksel ACAR, okulumuzdan ayrılarak Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesine atandı. Okulumuz öğretmenleri müdürlerine olan saygı ve sevgilerini gösterebilmek için bir veda yemeği düzenlediler. Geceyi özel çok güzel yemekler süslese de masaları vedanın hüznü kırmıştı gönülleri, kimsenin yoktu iştahı. Öğretmenlerimiz Sayın Müdürümüz Yüksel ACAR'ı yitirmenin üzüntüsünü yaşarken Yüksel Bey, okulumuz öğretmenlerine hitaben yazmış olduğu şiirini okuyunca



BEN SİZİ NASIL SEVMİYİM

İlk gelişimde ne Müdire Hanım var ne yardımcı.
Mustafa Bey dönünce onunla olduk kardeş, bacı.
Aramadım ondan sonra ne hoca, ne hacı...
Ben sizleri nasıl sevmeyim?

Osman Bey okulun ağabeyi, ağabeyim.
Ferda Bey "güzel insan" ne deyim?
Murat Bey hafızam, belleğim.
Ben sizleri nasıl sevmeyim?

Öğretmenlerim her biri ayrı çiçek.
Öğrencilerin arı misali hepsine gelecek.
Hangisini atabilirim kimden vazgeçecek?
Ben sizleri nasıl sevmeyim?

Senemnur Hanım kütüphanecim, adeta kitap kurdu.
Onun sayesinde oldu kütüphane öğrenci yurdu.
Nice öğrencileri kitap ödülü ile doyurdu.
Ben sizleri nasıl sevmeyim?

Memurlarım mesaide çok ciddi.
Derya Hanım'la kibarlık geldi; asabılık bitti.

İsmail Bey, sabret az kaldı, çoğu bitti.
Ben sizleri nasıl sevmeyim?

Güneş, Deniz'in kızı, şakıyan bülbülü,
Murat-Ferat okulun siyah beyaz gülü,
Onlar sayesinde geldi "beyaz bayrak" ödülü.
Ben sizleri nasıl sevmeyim?

Sevinç Hanım her zaman yetiştirdi bize çayları.
Paralı parasız okulun hizmetkârı.
Huzurlu ve mutlu oldum, işi olunca sigortalı.
Ben sizleri nasıl sevmeyim?

Aile birliğim gücüm, ekonomik desteğim.
Her yerde sizler gibi güzel insanlarla çalışmaktır isteğim.
Bana "Hepiniz hakkınızı helal ediniz!" deyim.
Ben sizleri nasıl sevmeyim?

13.09.2014
Yüksel ACAR

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü

Bu duygusal anlardan sonra tereddütle hoş geldiniz diyebildiğimiz yeni müdürümüz Sayın Bilal ŞAHİN'in Yüksel ACAR'a okulumuza yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim etmesiyle gecenin finaline gelindi. Güle güle Yüksel Bey. Bu okul unutmayacak seni. Daha yüreğimizdeki ateş küllenmeden iki dostumuz daha göç hazırlığına başladılar. Okulumuza geleli 1 yıl bile olmamasına rağmen okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından çok sevilen Müdür Yardımcımız Ferda ESER ve okulumuzun Başmüdür Muavini Sayın Osman YILMAZ, sanki Yüksel Bey'e özenmişler gibi terk edip gittiler obamızı.

Okulumuz çok değerli bu iki güzel insanı Padya Otel'de düzenlemiş olduğu güzel bir etkinlikle uğurladı. Geceye okul öğretmenleri tam kadro olarak katıldı. Güzel İnsan Sayın Ferda ESER, Hürriyet İlköğretim Okuluna müdür yardımcısı olarak atandı. Ağabeyimiz dediğimiz Osman YILMAZ ise On Dokuz Eylül İlköğretim Okuluna atandı. Bu iki güzel insana okulumuza yaptıkları katkılardan ve ruhlarımıza bıraktıkları sevgi tohumlarından dolayı plaketler verildi. Dostlarımız yaptıkları konuşmalarda yapılan etkinlik için geceye katılan herkese teşekkür ettiler.

Size olan uzaklığımızı ölçebilir miyiz?

Silebilir miyiz duvarlarımızdaki hatıra resimlerimizi?

Bitirebilir miyiz takvimsiz özelemlerimizi?

Hele o son bakışlarımızı giderken arkada bıraktığımız.

Unutabilir miyiz bilmiyoruz.

Yolunuz açık olsun sevgili dostlar! Yeni görev yerlerinizde başarılı olacağınızı bile bile adetten diye söylüyoruz başarılar dileriz.

ALLAH ALLAH

Okul deyip geçilmez! Yuvaydık biz iki oda bir baca
Bir ses mi yükseldi toplantıda? Allah Allah!
Olur ya top çıkar ara sıra taca
Seni bildik, sana sığındık "baba" diye Yüksel Hoca!

Öyle bir yükseldik ki değdi degecek başımız seninle arşa!
Her bir kelamın merhem oldu bizdeki kırık taş...
Ama sen Hatip'in imamlığını vura vura başa
Olduk hasetin eline maşa! Yine de sen çok yaşa!

Adilcan GÜREŞÇİ (11/D Sınıfı)





“Atam Sen Rahat Uyu;
Yolcusuyuz Biz
Hürriyetin
“Atam Sen Rahat Uyu;
Bekçisiyiz Biz
Cumhuriyetin”
Bıkmadan, yılmadan,
yorulmadan izindeyiz
ATA'M !

ULU LİDERİMİZİ SAYGIYLA ANDIK!

Ulu Önder'imizin aramızdan ayrılışının 76. yıl dönümünde, okulumuz Kütüphanecilik Kulübü bir program hazırlayarak Ata'mızı andı. Okulumuz Tarih Öğretmeni Ayhan KORKMAZ'ın yaptığı konuşmayla başlayan programda öğrencilerimiz Ata'mızı anlatan yazı ve şiirleri okudular. Özellikle 11/D sınıfın-

dan Adilcan GÜREŞÇİ'nin kendi yazmış olduğu "Açma Kasım Kapılarını" şiiri büyük beğeni topladı. Programın sonunda 10/A sınıftan Gizem CEBECİ'nin, Tuğba Mısra DEMİRKESEN'in kemana eşliğinde söylediği "Atam" marşı törene katılan öğrenci ve öğretmenlere duygusal anlar yaşattı.



AÇMA KASIM KAPILARINI!

Kararmış bir gün, öyle ki bilinmez ne halde?
Fırça darbeleriyle dövsen de ne mümkün bulunması tuvalde!
Efsun kaç kat işlemiştir nefeslere, bilinmez!
Aldı gitti onu, çaldı gitti onu kasım! Günah bile verilmez!

Şerbet damlatsam yüzüne verir mi geri?
Çiçekler heba etsem gönlümden kabul eder mi?
Biliyorum o da pişman, o da istemez eksikliğini,
Kadere ne silgiler vurduk da yine de silmedi!

"Açma kasım kapılarını!" diye diye uyandım ne gecelerde!
Dokunamadım toprağına bile, aradım hep hecelerde!
Boğulasın sana tutulan köklerde,
Ver Mustafa'yı geri, senin nasibin göklerde!

Onun yokluğunu kabul etmemek, aşktan daha hoş!
Bundandır biz gibi kandırır mı kendini sarhoş?
Başkasına "Sen çok yaşa!" demek ne kadar boş!
Sensin güneş, sensin ateş! Bundandır bizim odalar sensiz loş!

Yaprak dökümü demişler, sonbaharın sevgilisiymiş...
Sen gittin ya bir kasım da Kemal'im, onlar da biz gibi uyuyamayıp yuvalarını terk etmiş!
Memleketin dört köşesinden avuç avuç toprak getirilmiş,
Bizden yadigar Kemal'im, senin naaşını süslemiş!

Yıldızlar, yağmur gibi yağmış gökyüzünden...
Bundandır kimin dileği kabul oldu da geldin sen?
Bir nefesle geldin, koca bir sesle gittin!
Bulur muyuz seni, peşinden gelsek, bıraktığın izlerden?

Çalmasın o sabah sussun megafonlar!
Almasın ahımı kalbimde koca bir yas var!
Nefeslerimi asarım ben her 10 Kasım'da darağacına,
Ah Kemal'im bi uyansan keşke, anlatacak çok şey var!

Sağanak süslü bir gecede, insan istifi bir terminal...
Olamadık dolunay Ata'm, biz yine kaldık hilal!
Hangi ölü evi yaşasının kalbindedir ki bu ilmihal?
Anlayana, gözyaşlarımızdır kadere verdiğimiz en keskin arzuhal!

Adilcan GÜREŞÇİ
(11/D Sınıfı)



MÜDÜRE NAZİRE

İlk gördüğümde o sert bakışları,
Sandım soğuk olacak davranışları.
Sonra utandırdı beni konuşmaları.
Şimdi ben sizi nasıl sevmeyeyim?

Gördüğü zaman bir hata,
Uyarı verirdi mutlaka.
Lakin merhamet eksilmezdi sol yanında.
Şimdi ben sizi nasıl sevmeyeyim?

Olunca okul konu koşardı her yana.
Ortak olurdu her anımıza.
Hatta beraber gittik, "Fatsa Kabak Dağı" na
Şimdi ben sizi nasıl sevmeyeyim?

Arapça verdiği öğütleri anlamasak da,
Nasıl da dinlerdik o soğukta.
İyi şeyler söylediğinden emindik aslında.
Şimdi ben sizi nasıl sevmeyeyim?

Programa derdi "Purram".
Hepimizi gülümsetirdi o an.
Güzel günler oldu bize sizden kalan.
Şimdi ben sizi nasıl sevmeyeyim?

15 Eylül sabahı geldik okula.
Dedi : "Hakkınızı helal edin bana."
Asıl siz helal edin biz çocuklarınıza.
Şimdi ben sizi nasıl sevmeyeyim?

Şiir dediniz yazdım 16 kıta.
Okulda davranış deseniz 10 numara.
Lakin verdiniz çeyreği Adilcan'a
Şimdi ben size ne diyeyim?

12-F
Demet TOKSOY

KARA KASIM

Kasım ayı okulumuz öğretmenlerine uğurlu gelmedi. Okulumuzun öğretmenlerinden Handan TOYRANLIGİL, Gonca Gül USTAOĞLU ve Özlem ASLAN rahatsızlanarak hastanede tedavi gördüler.



İngilizce Öğretmeni Sayın Handan TOYRANLIGİL ameliyat oldu.



Edebiyat Öğretmeni Gonca Gül USTAOĞLU evinin merdivenlerinden düşerek ayak bileğini kırdı.



Yine başka bir Edebiyat Öğretmeni Sayın Özlem ASLAN böbrek taşından dolayı ameliyat oldu. Öğretmenlerimize yaşadıkları rahatsızlıklardan dolayı geçmiş olsun diyerek onların en kısa sürede aramıza katılmalarını umuyoruz.

Eğitmcilerin kökleri
ne kadar acı çekerse çeksin,
verdikleri meyveler
o kadar tatlıdır.



24 KASIM

ÖĞRETMENLER GÜNÜ



BİR NAKİŞ MİSALİ... İKİ İLERİ, BİR GERİ!

Sadece oyunları görebilen, renkleri seçebilen gözlerin yaşarmasıyla başlar, koca bir serüven. Bir korku seline kapılarak çağlarken gözlerimiz, onun, sırf bizleri güldürmek uğruna, ellerini ıslatması ile başlar... Günden güne bir tebessüm halkası ekler, çarşaf tenimize. Ufacık bir çizgi için bile elimizden tutar. Hayata doğru ilerletirken bizi ismimizi yazmayı öğretir. Mızımızlanmamıza, ağlamamıza eşlik eder, bundandır bize "anne ve baba" olur! Kendinin çıkmakta olduğu zorlu hayat merdivenini bir kenara bırakarak gecesini gündüzüne katarak seni beni değil aslında dünyayı var eder! Bir mühendistir. Gram kötülük geçmez hep iyiliğimizi ister. Kalplerimiz için akıttır onca terini! Geleceğe doğru götürürken bizleri, geçmişten şaşmaz! Bundandır "iki ileri, bir geri", nakış işler gibi, işler benliklerimize hayatın her yönünü...

"Zaman"ı, okuduğu hikâyelerde: Çiçek bahçelerinin yanındaki masmavi dere yapar... Alı'nın, Ayşe ile oyun oynayıp büyük bir yorgunlukla ve koca bir hararetle içtiği su yapar! Bundandır, sadece kalem tutmayı öğretmez minicik ellerimize! "Ali, ata bak." Fişlerini öğretirken bile nefesi "Hayat merdivenine nasıl tırmanılır?" kocar. Sırf bizim için ellerini kan revan içinde bırakır, dikenlerimizden arındırır, ona muhtaç benliğimizi...

Bizler için beynini sayısız defa böler, hep bir şeyler daha öğretmek için! Ondandır, Matematiği, Türkçeyi, Hayat Bilgisini, Beden Eğitimi, Müziği öğretirken bile buram buram hayat kocar! Kesir problemlerini bize öğretir de kalbine uygulamaz! Sevgisini bölemez, bir ayna olur bize baktığında. İçi ne kadar çamurlu da olsa, her gün baktığımızda, kalbinde sadece kendimizi görürüz! İşte öyle "camdan" biridir, benim "öğretmenim"...

Büyükçe, kalpten kalbe yuva kurarız, göç eden kuş misali savruluruz; ama hep kalplerinde yer buluruz. Eşi, çocuğu, sevdikleri bir dolu hayatı varken bile o kalpte bize yer ayırır! Öylesine cömerttir benim "öğretmenim"...

Aslında o da bizler gibi küçüktür daha... El pas oynarken yüzünü görürüm, bilirim saklar içinde çocukluğunu! Kahkahalara karışır bazen... Biz dersin zorluğundan korkmuş vaziyette onu dinlerken, o anlar ve harareti sözlerine bir alay yerleştirir. Takılır, haylazlıklarımızı bir bir yüzümüze vurur. Ama biz aksine utanmayız, üzülmeyiz. O güldükçe biz de güleriz. Biliriz çünkü göğüs kafesine kalpten öte pamuk yerleştirmiştir, Yaradan...

Tahtaya ne çektirir çoğu zaman! Ah bir dili olsa da konuşsa derler ya, işte o hal...! Kimi zaman her vuruşta az mı tebeşir kırmıştır! Ders anlatırken, şimşekler çakar sınıfa! Hepimiz önümüzde oturan al yanaklı, uzun saçlı kızın arkasına saklanırsınız. Sınıfta bir volkan gibi patlar, harını hissettirir bizlere. Ama biliriz ki volkan harının işlediği arazi, en verimli arazidir... Onun da gayesi, öğretmek aşkından bir adım öte, emeklerinden, yıllarca akıttığı terlerden var ettiği bizleri hep ileri götürmek, en verimli hale getirmek içindir.

Sonra gözler yine sabahı görür! Güneş "gık" çıkarmadan her sabah doğar.

Benim "öğretmenim" ise yeniden aynı heyecanla "Günaydın!" der. Kaçarız bazen onun anlattığından... "Gençler dersi dinleyin!" uyarısı gelirken, masum fiskoslarımızdan uyandırılırız! Aslında bu uyarı "Hayatın gerçekleriyle yüzleşin, her şey fiskoslarınız kadar tatlı, masum değil." anlamına gelir; ama anlar mı bizdeki deli gibi akan kan, hercai nefesler, bilinmez!?

Uçsuz bucaksız bir mağara olan bizlere, o zifiri karanlıkta ışık tutan; taş yığınından çiçeklerle örülü bir oyun bahçesi yaratan: "güneş"lere, değil bir, bin bir gün feda olmalı ve tüm tebeşirler onları yazmalı! Yazmıyorsa, 50 yaşına geldiğimizde bile, öğretmenlerimizin öğrencileri olan bizler ve yaş baş dinlemeden, gururla dillerimize pelesenk ettiğimiz "öğretmenim" misali bu sefer de biz tutmalıyız tebeşiri... Tutmalıyız ve tüm cihanın kalbine bir destan misali yazmalıyız:

"24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz Kutlu Olsun!"

Adilcan GÜREŞÇİ
11/D SINIFI





24 KASIM

ÖĞRETMENLER GÜNÜ



HER ŞEY EGE'DE BİR BAŞKA GÜZEL



Her şey Ege'de bir başka güzel sloganıyla okulumuz Meclis Başkanı Necati ÖZTÜRK ve okul idaresinin iş birliği ile 12 Kasım'da 4 günlük Ege Gezisi düzenlendi. Okul Müdürü BİLAL ŞAHİN, öğrencilerimizin belli hedeflere kanaliz edilebilmesi ve bu hedef doğrultusunda güdülenebilmeleri için Okul Meclis Başkanı Necati ÖZTÜRK' den gelen bu gezi önerisini desteklediklerini söyledi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Ege Gezisi programı kapsamında 12 Kasım öğleden sonra, saat 14 'te 45 kişilik öğrenci ve 3 öğretmen rehberliğinde toplam 48 kişi ile İzmir'e hareket edildi. 13 Kasım günü Karşıyaka Öğretmenevinde kahvaltı yapılarak Ege Üniversitesi ziyaret edildi. Üniversite ziyaretinden sonra İzmir Konak Meydanı ve Kordon'da öğrenciler eğlenceli

zaman geçirdiler. Kafile daha sonra Çeşme ve Alaçatı'ya ziyaretlerde bulunarak akşam Kuşadası Davutlar'daki konaklayacağı otele geçti. Öğrenciler otelde kapalı havuz, hamam ve canlı müzik imkanlarından yararlanarak eğlenceli zaman geçirdiler.

14 Kasım 2014 günü otelde yapılan sabah kahvaltısından sonra Aydın Söke'deki outletler gezilerek Efes Antik Kent'e geçildi. Efes Antik Kent'te rehber eşliğinde yapılan ziyarete öğrenciler büyük ilgi gösterdiler. Kafile daha sonra Meryem Ana evini ziyaret ederek dördüncü Efes olarak da bilinen tarihi Şirince Köyü'nü ziyaret etti. Grup aynı gün akşam Kuşadası Davutlar'da konaklayacağı otele geçti.

15 Kasım Cumartesi günü otelde yapılan sabah kahvaltısından sonra Beyaz Cennet ya da Yer

Altı Tanrısı Hades'in Memleketi olarak bilinen Pamukkale'ye doğru yola çıktı. Otobüsten inince kuzeyinde Dionysos'un ülkesi, güneyinde Afrodit'in ülkesi, ortada ise yeraltındaki ölümlerin tanrısı Hades'in ülkesi muhteşem güzelliğiyle kafilemizi selamlıyordu. Öğrenciler Pamukkale'nin muhteşem güzelliği eşliğinde travertenlerde eğlenceli vakit geçirdiler. Grup Pamukkale'den sonra Ordu'ya doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde Ordu'ya inen grup dört günlük Ege Gezisi'ni tamamladı. Öğrenciler kendilerine böyle bir imkân sağlayan Okul Müdürü Bilal ŞAHİN ve Okul Meclis Başkanı Necati ÖZTÜRK'e teşekkür ettiler.



BİR KİTAP, BİRÇOK HİKAYE

Altınordu Atatürk Anadolu Lisesi , Basın-Yayın ve Fotoğrafçılık Kulübü etkinliklerine devam ediyor. Kulüp Meleklerin Fısıltısı ve Tanrıça Ayzıt kitaplarının yazarı Sayın Özlem BAŞ ile öğrencileri bir araya getirdi. Ordu Devlet Hastanesi konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Altınordu Kaymakamı Sayın Şenol ESMER de katıldı. Yazar Özlem BAŞ öğrencilerle yaptığı söyleşide :

- Kendi ve yazma amacını tanıtmaya
- Hayal gücünün kazandırdıkları
- Okumanın ardından gelen yazma isteği
- Yazarken bizi en çok zorlayacak etkenler

konularında öğrencileri bilgilendirdi. Ayrıca öğrencilere yönelik küçük psikolojik testler de uyguladı. Yazar Özlem BAŞ kitaplarını yazarken çocukluğundan beri yazmış olduğu günlüklerin kendisine çok büyük yararının olduğunu söyleyerek etkinliğe katılan öğrencilere de günlük yazmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Etkinliğe katılan öğrenciler, Yazar Özlem BAŞ'a değişik konularda sorular sorarak etkinliğe katkıda bulundular.

Altınordu Kaymakamı Sayın Şenol ESMER, Yazar Özlem BAŞ'a etkinliğe katılımından dolayı çiçeğini takdim ederken yapılan bu etkinliğin öğrenciler için çok yararlı olacağını düşündüğünü söyledi.

Basın-Yayın ve Fotoğrafçılık Kulübü olarak etkinlikte bizi yalnız bırakmayan Altınordu Kaymakamı Şenol ESMER'e ,Okul Müdürümüz Bilal ŞAHİN'e , Yazar Özlem BAŞ'a ve etkinlik için salonlarını bize tahsis eden Devlet Hastanesi yönetimine de teşekkür ediyoruz.



Özlem BAŞ
Yazar

07.07.1981 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Hemşire bir anne ve edebiyat öğretmeni bir babaya ve kendisinden 3 yaş büyük bir abiye sahiptir. Babasının edebiyat öğretmeni oluşu ve annesinin kitap kurdu oluşu sebebiyle hayatı kitap dünyasının içinde geçti.

Sırasıyla Güzelordu İlköğretim Okulu, Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu ve Ordu Anadolu Öğretmen Lisesinde okudu. Üniversiteyi Ankara Gazi Ün. Gazi Eğitim Fakültesinde Türkçe Öğretmenliğinde okuyup 21 yaşında Hakkari'ye Erkek Yatılı Bölge Okuluna Türkçe öğretmeni olarak atandı.

Giresun'un Görele ve Piraziz; Ordu'nun Ulubey ilçelerinde, çoğunluğu köy okulları olmak üzere, öğretmenlik yaptı. Şu an Başöğretmen Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapmaya devam ediyor.

İlk kitabı "Meleklerin Fısıltısı" 2012 yılında Türkiye'nin en büyük yayınevlerinden birisi olan Hayat Yayınları'ndan çıktı. Roman yeni nefes bulan Türk Fantastik Edebiyatı için önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu romanın çıkışıyla Ordu Valiliği Özel Kaleminde görev aldı. Evli ve bir çocuk annesi olan Özlem BAŞ'ın ikinci kitabı 2014'ün Haziran ayında "Tanrıça Ayzıt" adıyla okuyucunun beğenisine sunuldu.



Altınordu İlçe Kaymakamı sayın Şenol ESMER ve Yazarımız Özlem BAŞ



Okul Müdürümüz Sayın Bilal ŞAHİN, yazarımız ile birlikte.



“EĞİTİMDE NÖBET DEĞİŞİMİ”

Turnasuyu Kız Anadolu Lisesinde Müdür Baş Yardımcısı olarak çalışan Sayın Nihat YILMAZ, Altınordu Atatürk Anadolu Lisesine müdür yardımcısı olarak atandı. Kendisine “ Hoş geldiniz.” diyerek görevinde başarılar diliyoruz.



Okulumuzun başarılı idarecilerinden biri olan Sayın Murat BOZTEPE okulumuzdaki görevinden ayrılarak Ulubey Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde müdür olarak göreve başladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.

ŞİİR YARIŞMASINDA DERECE



Okul Müdürümüz Bilal ŞAHİN, ilimiz liseler arasında yapılan “Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerini Ezbere En Güzel Okuma Yarışması” nda il 3. sù olan 11/D sınıfı öğrencilerinden Hande CANDAN’ı okul adına tebrik edip başarılarının devamını diledi.

ŞEFFAFLIK PAHASINA



Bir kimse ne yapmayacağını bilebilir mi? Bekli de o biliyordu, her zaman ona bakarken içimde güven hissederdim. Ama şimdi durum çok farklı. İnsanlar, duygusal durumlarda düşünmeye başlarlar, düşünür, düşünür ve görmezden gelirler. Bazıları dışa vurur, bazıları sorunu içten çözmeye kalkışır. Peki, o hiç böyle yaptı mı? Düşünceler bazen bizi karanlığa götürdüğü gibi çok aydınlık düşünceler de bizi kör eder. Işıktan ve karanlıktan uzakta olanlar düzen için kendilerini feda ederek uç insanları yargırlarlar. Peki, “O” hiç yargılandı mı? Yapılması gereken bir şeyin doğru olmasına gerek olmadığı gibi doğru şeyleri yapmamak yapılması gereken şey olabilir. Doğruya kim karar veriyor? Yapılması gereken şey herkes tarafından görülebilir mi? Yoksa doğruyu sadece “O” mu biliyor? Neyin doğru neyin yanlış olduğunu kimse bilemez. Her hareket sonuç adını verdiğimiz kaosa sebep olur. Bu kadar çok değişken varken doğru olanı kim bilebilir ki?

Diğer sesler bir kulağımdan girip diğer kulağımdan çıkıyor ve onunla baş başa kalıyorum. Geleceğin kaygıları beynimin kıvrımlarını tırmalarken, yaptığım tek şey soru sormak oluyor.

Ben nasıl bir bedel ödedim?

Nasıl bir suç işledim?

Kendim sorup kendim cevaplıyorum. Bazıları bunu fark ettiğinde savaş hırsıyla yanıp tutuşmuştu bazıları... Hayır! Hepsini zarar verme yoluna gitti. Işıktan çıkarttıkları karanlık nahoş kokulu balçık parçasının peşinden koştu.

Ben hariç. Bu benim suçum mu? Bunu “O” mu ayarladı? Yoksa hepsi nedenlerin oluşturduğu sonuç kaosundan mı ibaret, benim düşüncelerimin oluşumu mu? Bunların bir önemi yok. Beyaz aynada sadece kendini çizebilirsin, başkalarının düşünceleri anlam ifade etmez. Ama ben... BEN! Nekadar ayrıntılı çizsem de, kendimi ne kadar boyasam da... Değiştirsem bile cevapları göremiyorum.

Benim cevaplarım nerde? Basit ya da zor hepsi sadece onun bilebileceği sorular, çözüm yollarının bir yere çıkmadığı sorular. Ne büyük bir bedel ödedim acaba?! Dillere destan, ağızları açık bırakan, melekleri tiksindirecek bir bedel! Ben hariç herkesin bildiği bir bedel. Aynam, ben çizmedikçe hiçbir şey göstermiyor. Arkama baktığımda, birbirine girmiş çarpık bir oluşum, kaosun düzeni.

Gülümsemem için yeter de artar bile.

BİR AVUÇ DENİZ

Açtım yelkenlerimi
Pusulam bir avuç deniz
İstikamet sensizlik
Bu dalgalar da olmasa
Yolumu bulamam

Milim milim
Ayrılıyor senden yüreğim
Fora ettim kalbimi
Rüzgâr benim kimliğim
Sen ancak benim
Limanım olabilirsin

Begüm Ceren Bacınoğlu
10/C

ALTINORDU ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Basın Yayın ve Fotoğrafçılık Kulübü
İletişim : 0452 233 68 28 Belgegeçer : 0452 234 18 72
www.orduataturkanadolulisesi.k12.tr / atalise@orduataturklisesi.k12.tr

Sahibi : Bilal ŞAHİN (Okul Müdürü)

Yayın İnceleme Kurulu : Nihat YILMAZ (Müdür Yrd.), Mehmet KÜSDÜL (Tarih Öğr.)
Ayla KURT (TDE Öğr.) Öner BAŞ (Coğrafya Öğr.)

Yayın Kurulu : Goncağül USTAOĞLU (TDE Öğr.), Özlem ASLAN(TDE Öğr.)
Muhammet ÇOBAN (Felsefe Öğr.)

Dizgi - Tasarım : Canan TAN

Basıldığı Yer: Altınçekiç Ofset Matb. / Yeni Mah. 303 No'lu Sk. No: 70/A ORDU
İletişim : 0452 225 22 76 ORDU

Seçici Kurul : Adil Can GÜREŞÇİ, Demet TOKSOY, Yağız Mustafa ORAL, Hande CANDAN

SPOR

SON ANDA KAÇAN FİNAL



AYAKTAKİLER : Kamil Yılmaz(antrenör) Cenk - Görkem - Ertuğrul - Ömer - Necati - Orhan - Yiğit - Ömer - Temel - Kaan - Mertcan
OTURANLAR: Mertcan-Metin-Batuhan-Mehmet-Hikmek-Emre-Furkan-Furkan Çelik

Okulumuz futbol takımı 2014-2015 sezonunda final şansını ,oyunun son dakikalarında yediği talihsiz bir golle kaybetti. Müsabakalara A grubunda başlayan okulumuz futbol takımı, ilk müsabakasını Gököy Anadolu Öğretmen Lisesiyle yaptı. Bumüsabakayı 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.Takımın gollerini Necati,Ertuğrul,Furkan(2),Mehmet kaydetti.

Grubun ikinci maçını Ulubey METEM ile yapan okulumuz takımı ,bu müsabakayı zor-

lanmadan 5-0 kazandı. Maçın gollerini Necati(2),Ertuğrul,Furkan,Yiğit attı.

Grubun üçüncü maçını Perşembe Z.Şelale Anadolu Lisesi ile oynayan takımımız, maçı 4-2 kazanarak grubu lider bitirmeyi garantiledi.Maçın gollerini Mehmet,Necati(2),Yiğit attı.

Grubun son müsabakasını, Ayşe Şahin ÇPL.takımı ile oynayacak olan okulumuz,rakibin maça çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip geldi.

Gruptan birinci olarak çıkan okulumuz, B gru-

bu ikincisi Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile yarı final müsabakası oynadı. Maçın ilk bölümü karşılıklı ataklarla geçti.İlk yarının sonlarına doğru okulumuz takımı Yiğit'in ayağından bir gol bulmasına rağmen hakemin erken kararı nedeniyle,gol geçersiz sayıldı.İkinci yarı futbol takımımız oyuna hızlı başladı.Mertcan'ın şutu direğe takıldı.Oyunun son bölümü de ara toptan golü bulan Cumhuriyet Anadolu Lisesi müsabakayı 1-0 kazanarak finale çıktı.



Bilek güreşinde, ARDA BIÇAKÇI sağ ve sol elde ilüçüncüsü olarak bronz madalya alarak okulumuzu güzel bir şekilde temsil etti.



Altınordu Atatürk Anadolu Lisesi Bilek Güreşi Takımı: ERTUĞRUL BAYRAK, DOĞUKAN ÇELENK, ARDA BAŞKÖY, ORHAN SAFA BARİP, ABDULLAH TOPÇU, HALİL FURKAN ÖZKAN,MURATCAN TANRI-VERMİŞ, HALİL İBRAHİM TOPÇU,ARDA BIÇAKÇI, ÜZEYİR DİNİ, HİKMET ÖZTÜRK, EMRE SIRTBAŞI



Okulumuzun kız ve erkek basketbol takımları okulumuzda uygun ortam olmaması nedeni ile yeterli derecede hazırlık dönemi geçiremedi. Bu olumsuzluklara bir de okullar arası öğrenci nakil serbestliği eklendi. Takımımız birçok sporcusunu başka okullara göndermek zorunda kaldı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen takımlarımız katıldıkları turnuvada yine de başarılı bir şekilde okulumuzu temsil etmeye çalıştılar.



Şükriye Hanım Mantıları®